

To hold fra PI Gymnastik leverede i spotlight ved Gym- og Dance Event i det Fynske



Af Nina Holk Jacobsen og Julie Lolk, PI Øvede
Fotos: Vejstrup Efterskole

På en almindelig grå fredag eftermiddag i februar, trak vi i de røde frynser eller hvide netdragter og drønedede for anden gang i februar til det fynske. Igen i år fik PI Øvede og PI Elite fra PI Gymnastik nemlig lov til at deltage til *Vejstrup Gym- og Dance Event*, som altid er en fed oplevelse at være en del af. Det er et event, hvor en masse gymnastik- og danseglade mennesker fylder hallen på Vejstrup Efterskole, klar til at give den maks gas på gulvet med lyd og lys.

Arrangementet løb af stablen 21. februar – kun nogle få uger efter at de to hold havde taget turen til det sydfynske for at deltage i OD-dagene på *Gymnastikhøjskolen i Ollerup*, hvor begge hold stolt repræsenterede Politiets Idrætsforening sammen med PI Rytme, der også var på gulvet. OD-dagene er blevet udvidet fra en enkelt opvisningsdag med opvisninger i to haller samtidig til to dage, så alle hold får lov til at indtage gulvet i Ollerups store arena og alle får chancen for at se alle de fede gymnastik- og dansehold, der skal opvise.

Trods den lange køretur fra hovedstaden og over Storebælt begav vi os endnu engang afsted og nåede vi frem til Vejstrup på Sydøstfyn, klar til opvarmning. Opvisningerne var allerede godt i gang, og stemningen var slet ikke til at tage fejl af. Vi blev mødt af en gnist og spænding fra publikum og spotlights, som vi kunne mærke helt ud i fingerspidserne.

Aftenen bød på flotte farver, lysshow, musik, og ikke mindst bevægelser i strukturerede koreografier og synkroner flokke af fjerlette fejesving. Stemningen var tæt af tryllestøv, og hvert et spring eller sekvens efterlod magiske aftryk, som vi sent vil glemme.

Hallen på Vejstrup efterskole var pakket med dygtige gymnaster, og alle hold blev omfavnet af kærlige og jublende bifald, fyldt med opbakning og beundringsglæde. De dygtige gymnaster fra PI Elite svævede over gulvet som det næstsidste hold.

Med brusende gymnastikglæde i maven, ømme hænder af at klappe, og med kinder der gjorde ondt af at smile, spiste vi os senere mætte i tapas og hyggede med gode snakke, inden turen atter gik mod København.

Endnu engang tak for en magisk aften, Vejstrup.

