

Dobbelt op på opvisninger: PI Opvisningsholdet til Sportsfestival og Sommerstævne



*Af Emilie Karen Duddy og Majken Jensen, gymnaster på PI Opvisningsholdet
Fotos: Max.fokuss*

Den 2. juni startede PI Opvisningsholdet deres morgen ud med at møde op i DGI Byen for at lave opvisning. Her skulle vi repræsentere gymnastikken til sportsfestival i DGI Byen. Vi mødte op med lidt søvn i øjnene, men med smil på læberne.

Efter blot nogle minutter i hallen, kunne vi allerede mærke stemningen løfte sig, og fællesskabet brede sig. Efter en kort opvarmning var vi alle friske og klar til at gå på gulvet for at vise de koreografier og spring, vi har lært i løbet af sæsonen.

Der var nysgerrige blikke fra andre grupper og hold, som præsenterede et hav af forskellige sportsgrene i DGI Byen. Der var klap, smil og råb, da vi gik af gulvet. Stemningen var god og vi var klar til at rykke videre til endnu en opvisning, denne gang i Fælledparken.



Nogle cyklede, andre tog det offentlige, og et par stykker gik til fælledparken, hvor der var højt humør og sved på panderne til DGI Storkøbenhavns traditionsrige Sommerstævne.

Solen stod højt på himlen, og der var 22 grader, så både gymnaster og tilskuere kunne sidde på græsset og nyde solen, mens der var gymnastik på plænen.

Forinden vores egen opvisning, sad holdet og nød det gode vejr, de andres holds flotte opvisninger og samlede energi inden den allersidste opvisning for denne sæson.

Trods varmen blev der lavet en god, hyggelig sidste opvarmning for at gøre os helt klar og spændstige. Der var mange andre hold, som også skulle lave sæsonens sidste opvisning, og det resulterede i, at der var en stemning af både vemod og glæde, fordi en fantastisk sæson skulle afslutte.



Vi blev også og heppede på de andre hold, inden den stod på afslutningsfest for PI Opvisningsholdet. Til vores overraskelse havde vores søde trænere planlagt en tur i partybus og sjove indslag både før, under og efter, hvor der selvfølgelig blev danset, skrålet, grint, imens bussen pulsede igennem byen.



Sidste stop på denne en tur på Old Irish på Frederiksberg, og det var en skøn, men også lidt vemodig afslutning på selve opvisningsdagen og også hele sæsonen, da alle gymnaster kommer til at savne fællesskabet på holdet hen over sommeren.

