

PI's Old boys/girls på tur til Marielyst



Tekst og foto af Karin Vinsløv, PI Bowling.

Jeg vil lige præsentere mig selv.

Jeg hedder Karin og har spillet bowling siden 1974 og været medlem af PI Københavns bowling afdeling siden mit attende år tilbage i 1983. I dag bor jeg i Vemmelev på vest Sjælland, men stammer oprindeligt fra Hvidovre. Jeg er nu så gammel, at jeg kan deltage sammen med nogle fantastiske dejlige mennesker i en turnering der hedder Old boys/girls Øst.

Old boys og old girls turneringen er for bowlere, der har rundet de 50 år. Turneringen er opdelt i en dame og herre række og er for hold. Turneringen bliver afgjort over 7 omgange. Holdene kan være et mix af spillere fra forskellige klubber. Hver omgang er en lille turnering i sig selv, hvor der bliver spillet om præmiepenge. Tredje/Fjerde pladsen udløser mindste præmien, der svarer til tilmeldingsgebyret. De syv omgange bliver spillet i forskellige bowlinghaller rundt om i Stor København, men i år med en afstikker til Marielyst på Falster lørdag/søndag den 9/10. april.

PI Bowling har tre hold med i turneringen og vi fandt hurtigt ud af, at Marielyst skulle være en hyggetur med overnatning fra fredag til lørdag. Af frygt for at hotellerne ville være booket tidligt, bestilte vi allerede i januar værelser til 10 personer på Hotel Nørrevang.

Min tur til Marielyst startede fredag kl 1300 fra Korsør Flådestation, hvor jeg arbejder to/tre dage om ugen på mit "hjemme" kontor. Jeg havde valgt at skippe motorvejen fra Næstved, så køreturen var en ren trafik fornøjelse og naturoplevelse, en blå himmel med få skyer, marker med korn og raps på vej op og ikke mindst de små hyggelige landsbyer, hvor man skal helt ned i fart, så man kan nå at se noget. Selv Storstrøms broen var en oplevelse, jeg lå bag en stor lastbil hele vejen over og var lidt luren på hva' der ville ske, hvis en tilsvarende stor lastbil skulle passere i modgående spor. Mange af jer har sikkert kørt over Storstrøms broen i årenes løb, det var min første tur og må indrømme at de smalle vejbaner og broens slidte ydre overraskede mig noget. Vi mødte ingen lastbiler i modgående retning, puuha. Efterhånden som jeg nærmede mig Marielyst begyndte det at

trække op til en ordentlig gang regnbyger, men der gik lidt tid inden der blev åbnet for sluserne.

Samtidig med at jeg ankom til Marielyst ankom den først bil fyldt med PI'er fra Hvidovre, de havde taget meget sorte byge-skyer med dem. Efter vi havde check'et ind fik vi fire den fantastiske ide at gå en tur ned til stranden. Vi var dårligt kommet ud ad hoteldøren før det begyndte at småregne, men ikke værre end, at vi kunne ride bygen af i et drivhus, som hotellet havde sat stole ind i. Jeg tror at vi ventede 10 minutter eller noget inden vi turde bevæge os ud igen. For at gøre en lang historie kort, tørvejret varede ikke ved og vi blev drivvåde inden vi nåede tilbage til hotellet. Ja, vi så nærmest ud som om, at vi havde ta'et en dukkert nede på stranden, men vi hyggede os gevaldigt. Efter en hurtig omklædning til py bukser og en varm trøje for mit vedkommende (det våde tøj hang til tørrer på bruseren) og en lille hyggestund uden for værelserne kom næste bil fra Ølstykke. Nu manglede vi bare sidste bil fra Værløse. Ventetiden blev holdt i hotellets bar,



hvor der blev drukket lunken kakao (skulle ha' været varm chokolade) og kolde øl, mens der blev plapret og grinet og et par af os nørklede flittigt på strikketøjet. Sidste bil ankom og der blev drukket lidt mere øl inden det var tid til aftensmaden der skulle indtages i hotellets restaurant. Inden da skulle der lige klædes om til noget mere præsentabelt end py-bukser.

Vi havde to runde fødselarer mellem os, Eva og Kim, som vi overraskede med gaver imens vi ventede på maden. Nu afslører man jo ikke en kvindes alder, så jeg vil nøjes med at fortælle at Kim (der er 10 år yngre end Eva) rundede de 60 år. Vi havde en hyggelig middag og bagefter fik vi lov til at benytte tv-stuen, til en sidste go' nat omgang som Eva havde medbragt.

Vi skulle alle spille lørdag kl 1100, så der var go' tid til morgenmad og en (tør) gåtur til stranden.



Så vidt jeg husker havde ingen af os spillet i Marielyst bowlinghal før, det var med megen spænding vi trådte op på banerne. Nu vil de fleste nok mene, at når man har været i én bowlinghal, har man været i alle, så det kan der da ikke være meget spænding over. Det er på sin vis rigtigt, men denne bowlinghal har fået kegler med snore i. Det vil si'e at keglerne bliver rejst ved hjælp af snorene og ikke en maskine, der samler keglerne op. Jeg må si'e, at det var en noget blandet oplevelse at spille med dette snore/kegle system. Man vidste aldrig rigtigt, hvor mange kegler der var væltet før det stod på scoretavlen. Alle holdene var udfordret og der blev ikke væltet mange kegler. Det skal retfærdigvis siges, at

det ikke var banernes skyld, vi spillede bare ikke særligt godt. Meeen, vi havde en fantastisk hyggelig tur og det var det vigtigste.

Jeg vil lige runde af med at fortælle, at der er en spille runde tilbage som bliver spillet i Rødovre Bowlinghal (WorldCup hallen) lørdag den 28. maj. Begge old girls-hold kan nå en tredje plads, hvis solen og månen står rigtigt på himlen. Desværre kniber det mere med oldboys-holdet.

